

Geachte leden van het Forum,

Mijn naam is Stephanie Lutz, ik ben ruim 5 jaar bestuurslid van Stichting Kunst in de Heemtuin.

Begin september heeft het bestuur van de Stichting een brief gestuurd aan de gemeenteraad waarin we onze zorgen geuit over het voortbestaan van de beeldtentoonstelling in de Heemtuin. Onze voorzitter Jos Gerrese heeft dit ook mondeling toegelicht op 9 september en toen ook verteld welk subsidiebedrag we nodig hebben en waarom.

Met al dat gepraat over subsidiebedragen lijkt af en toe bijna uit beeld te raken waarom we het eigenlijk doen: omdat vele Leiderdorpers ieder jaar weer genieten van de beeldtentoonstelling en zij het belangrijk vinden dat er kunst en cultuur is in hun woonplaats.

Om ook hun stem te laten horen, zijn we een petitie gestart op petities.nl. Daarnaast hebben we ook op papier handtekeningen verzameld om ons verzoek aan de raad kracht bij te zetten.

Met als resultaat dat bijna 500 mensen hun steun betuigd hebben aan onze oproep: Kunst in de Heemtuin moet blijven. Ruim 200 mensen hebben dat online gedaan en bijna 300 op papier. De meeste handtekeningen hebben we twee weekenden geleden verzameld. Toen deden we mee aan de Leidse Kunstroute. In dat kader waren we langer geopend en zijn we met de petitie in het park gaan zitten bij de ingang van de Heemtuin.

Het was stimulerend om te merken dat zoveel mensen, van jong tot oud, de tentoonstelling waarderen. Veruit de meeste mensen waren meteen bereid hun handtekening te zetten.

Ik deel graag enkele reacties met u:

- We komen hier wekelijks en genieten iedere keer weer van de tuin en de beelden.
- We komen hier vaak met de kinderen. Die vinden de beelden leuk en wij vinden het belangrijk dat kinderen zo iets mee krijgen van kunst.
- We hebben de speurtocht gedaan en een super leuke middag gehad. Dank jullie wel. (Ter toelichting: we hebben dit jaar 700 speurtochten laten printen – die zijn nu helemaal op. (overigens: ook 2500 folders en die zijn ook nagenoeg op)).
- Het kan toch niet waar zijn dat hier geen geld meer voor is, zoveel doet de gemeente niet op het gebied van kunst en cultuur.
- De beelden laten je ook weer op een nieuwe manier naar de natuur kijken. Dus het is zeker een aanvulling.
- De kracht van jullie initiatief zit in het feit dat kunst en natuur een verbinding aan gaan, dat jullie daarbij verrassende keuzes durven te maken, zodat er een diversiteit in figuratieve beelden en abstracte beelden ontstaat. En daarnaast zoeken jullie verbinding met andere disciplines (dichtkunst) en educatie (dit jaar was bij twee beelden ook het onderwijs betrokken).

Deze reacties spreken voor zich: inwoners van Leiderdorp vinden het belangrijk dat er kunst in de Heemtuin blijft. De handtekeningen bied ik hierbij graag aan de voorzitter van het Forum aan. Zoals we al schreven, de toekomst van Kunst in de Heemtuin ligt in uw handen.